

# Als de graankorrel

*Een motet*

Tekst: naar Johannes 12: 24

Muziek: Gerrit Baas



Voor - waar, voor-waar Ik zeg u: Als de graan-kor-rel niet in de

Voor - waar, voor-waar Ik zeg u: Als graan-kor-rel niet in de

Voor - waar Ik zeg u: Als de graan-kor-rel niet in de



ak - ker - grond sterft, hij blijft on - vrucht - baar. Valt hij ech-ter in de

ak - ker - grond sterft, hij blijft on - vrucht - baar. Valt hij ech-ter in de

ak - ker - grond sterft, hij blijft on - vrucht - baar. Valt hij ech-ter in de