

Bij U, o Eeuwige, kom ik schuilen

Bede om Gods nabijheid, naar Psalm 31

Bijv. als element in de openingsritus of als inleiding op de voorbede



Tekst: G. Kock

Muziek: Slavisch Byzantijnse traditie

Koor:

Bij U, o Eeu - wi - ge, kom ik schui - len

Allen:

be - schaam mij nooit of te nim - mer.

Koor:

Leg uw oor te horen en hoor mijn ge - bed,

Allen:

dat mijn sme - len de he - mel haalt. Haast U, kom hel - pen !

Koor:

Wes mijn he - noude, een rots in de bran - ding,