

Het lastdier van de vrede

Tekst: Sytze de Vries

Muziek: Toon Hagen



1. Het last - dier van de vre - de draagt mijn
2. De ei - gen - macht van men - schen is nog



Heer, Gods knecht ten voe - ten uit rijk bij ons bin - nen.
groot, het lijfs - be - houd ver - bindt ons al - ler o - gen.



Zal nu de aan - ge - na - me tijd be - gin - nen en
Dat hier Gods weg ge - gaan wordt blijft ver - bor - gen en



neemt voor - goed de vij - and - schap een keer.
loopt ge - hoor - zaam - heid aan Hem dan



dood. 3. Door de - da - gen heen voert ons de weg van Hem, die toont hoe



10. Her - bo - ren nu als kind'-ren van het licht zijn wij met Hem be-



vre - de bloeit uit lij - den Waar rond-om Hem ver - raad en leu - gen



gra - ven en ver - re - zen Gods trouw is nu voor al - tijd af te



strij - den wordt Hij ons als de waar - heid aan - ge - zegd.



ke - zen aan Hem, die hier een nieu - we schep - ping sticht.

*) Vanaf hier naar keuze 2 stemmig.