

Het lastdier van de vrede

Tekst: Sytze de Vries

Muziek: Toon Hagen



1. Het last - dier van de vre - de draagt mijn
2. De ei - gen - macht van men - sen is nog



Heer, Gods knecht ten voeten uit lijdt bij ons bin - nen.
groot, het lijfs - be - houd ver - bindt ons al - ler o - gen.



Zal de aan - ge - na - me tijd be - gin - nen en
Dat hier Gods weg ge - gaan wordt blijft ver - bor - gen en



strij - den wordt Hij ons als de waar - heid aan - ge - zegd.
 le - zen aan Hem, die hier een nieu - we schep - ping sticht.

* Vanaf hier naar keuze 2 stemmig.

Koorzetting:

4. Hoe le - ren wij ont - van - gen uit zijn hand wan - neer wij tas -

tend ne - men om te de - len en e - ten van het brood,

dat ons kan he - len, de be - ker drin - ken, vol tot aan de rand.

ad lib.