

Komen ooit voeten

Tekst: Huub Oosterhuis

Muziek: Han Paus

Sopraan
Alt



1. Ko - men ooit voe - ten ge - vleu - geld mij mel - den de vre - de,
2. Dan zal ik hui - len en la - chen en drin - ken en sla - pen;
3. Dan zal ik zwaai - en naar vreem - den, zij zul - len mij groe - ten.

Tenor
Bas




daalt o - ver smeulen - de aar - de de dauw van de vre - de,
dro - men van vluch - ten en do - den en hui - rend ont - wa - ken.
Wie was mijn vij - and? Ik zal hen in vre - de ont - moe - ten.




wordt ooit ge - hoord uit men - sen - mon - den dat woord: Wij zul - len
Maar nie - mand vlucht, ner - gens a - larm in de lucht, o - ver - al
Dan zal ik gaan waar nog geen we - gen be - staan - vre - de de




rus - tianen in vre - de.
vre - de ge - scha - pen.
weg voor mijn voe - ten.

