

# Magnificat

Tekst: Lucas 1, 46-55  
Vertaling: H. Oosterhuis

Muziek: H. Leenders

Allen



Orgel



*Begeleiding Magnificat*



*Begeleiding doxologie (ad Libitum)*



**Magnificat**

S  
1. Ik zing van ganser harte voor de Heer, ben opgetogen om mijn God en Redder.

A  
3. Nu mag ik mij voortaan ge - lukkig prijzen, dat Hij zo grote dingen aan mij deed.

T  
5. Ie - de - re tijd opnieuw gaat zijn ge - nade, naar allen die eerbiedig met Hem leven.

B



7. Al - le macht - hebbers stoot Hij van hun tronen, arme en kleine mensen maakt Hij groot  
9. Al - tijd is Hij zijn woord nog trouw ge - bleven, altijd bezorgd om Isra - ël zijn dienstknecht