

Moge de Vader van onze Heer

Halleluja-acclamatie voor de 22e en 28e zondag door het jaar A



Tekst: naar Efezieërs 1, 17-18

Muziek: Mark van Kuilenburg

$\text{♩} = \pm 63$

1. Cantor: (p) 2. Allen: (mf)

Hal - le - lu - ja, hal - le - lu - ja, hal - le - lu - ja!

bij de herhaling: (orgel met ped. 16vt.)

Cantor: $\text{♩} = \pm 76$

Mo - ge de Va - der van on - ze Heer Je - zus Chris - tus ons in - ner - lijk oog ver - lich - ten

om te zien hoe groot de hoop is waar - toe Hij ons roept.