

Tot U in den hoge

Psalm 25, de verzen 1, 4-10, 14

Tekst: A. Bronkhorst

Muziek: T. Löwenthal

Tranquillo ♩ = 72

Refrein 1: *f* **Koor:**

Sopraan
Tot U in den ho - ge richt ik mijn geest, tot U, Heer mijn

Alt
Tot U in den ho - ge richt ik mijn geest, tot U, Heer mijn

Bariton
Tot U in den ho - ge richt ik mijn geest, tot U, Heer mijn

Orgel
f



naar de verzen !

God. Tot U richt ik mijn geest, tot U mijn God.

God. Tot U in de ho - ge richt ik mijn geest, tot U mijn God.

Bar. + Allen:

God. Tot U in de ho - ge richt ik mijn geest, tot U Heer mijn God.



Refrein 3:

naar de verzen !

Ge-denk uw barm-har-tig-heid, Heer. Barm-har - tig - heid, Heer.

Ge-denk uw barm-har-tig-heid, Heer. Barm-har - tig - heid, Heer.

Bar. + Allen: Ge-denk uw barm-har-tig-heid, Heer. Ge-denk uw barm-har-tig-heid, Heer.

Vers 1:

Koor: *mp*

1. Wijs mij uw we-gen, Heer, leer mij uw pa - den

mp

1. Wijs mij uw we-gen, Heer, leer mij uw pa - den

mp

1. Wijs mij uw we-gen, Heer, leer mij uw pa - den

Refrein Koor:

ken-nen. Leid mij vol-gens uw woord, want Gij zijt mijn God en Ver - los-ser. Tot

f

ken-nen. Leid mij vol-gens uw woord, want Gij zijt mijn God en Ver - los-ser. Tot

f

ken-nen. Leid mij vol-gens uw woord, want Gij zijt mijn God en Ver - los-ser. Tot

f