

Voorbede in de Vredesweek

Naar Jak. 3, 4 en 5



Tekst: Adri Bosch

Muziek: Floris van der Putt

Voor cantor, voorganger, koor, volkszang en orgel

Cantor:

1. Recht - vaar - di - ge God, Gij E - ni - ge, zie de
mens, door uw Woord tot le - ven ge - roe - pen, zie uw kin - de - ren aan. Er
zijn er on - der ons die el - kaar met woor - den ver - minken en
do - den met ge - sple - ten tong. Zo - veel is er al ge - temd door het



men - se - lijk ge slacht: wil - de bees - ten, vo - gels, rep - tie - len, vis - sen, ja al - les wat leeft.

Ondertussen zachte achtergrondmuziek door koor (+ orgel):

Voorganger (gelezen)

Maar de tong
kan geen mens temmen:
met haar zegenen wij U
en met haar vervloeken
wij de naaste
die naar uw beeld
geschapen is.
Breng ons tot inkeer,
bedaar de onrust
van ons hart
en laat het rusten in U,
geef ons uw vrede.



Vre - de, vre - de, vre - de, vre - de,



vre de, vre de.

Refrein:

Allen:



Vre - de, vre - de, vre - de en ge - rech - tig - heid, dat nie - mand meer het



on - recht doet, o vre - de kom ons te - ge - moet.