

Vredeslied

Tekst: Henk Jongerius

Muziek: Michaël Stumpel



1. Gij die de we-reld hebt ge-maakt en al-les hebt ge-grond, die men-sen



in het le-ven riep met a-dem uit uw mond: geef vre-de, Heer.

2. Gij die de mensen hebt gezien
en onze broedermoord,
maar die ons nieuwe adem geeft,
een vredelievend woord:
geef nieuwe hoop.

3. Gij die het leven hebt gewild
en niet ons aller dood,
laar ons de weg naar vrede zien
in het gebroken brood:
geef levenskracht.

4. Gij die een mens gevonden hebt
die alleman bemint,
schenk ons zijn geest van vrede, Heer
en maak een nieuw begin:
de wereld wacht.