

# Vrees niet, Maria

Tekst: Lucas 1, 30-32

Muziek: Hans Besselink

*mf* ♩ = ± 40



Vrees niet, vrees niet, Ma - ri - a, je hebt ge - na - de ge - von - den bij God.

*mf*



Vrees niet, vrees niet, Ma - ri - a, Ma - ri - a Je zult zwan-ger wor-den

*mf*



Vrees niet, vrees niet, Ma - ri - a, Ma - ri - a Je zult zwan-ger wor-den

*mf*



Vrees niet, vrees niet, Ma - ri - a, Ma - ri - a

*mf*



Vrees niet, Ma - ri - a, Ma - ri - a.

*mf*



en een zoon ba - ren. Vrees niet, Ma - ri - a, vrees niet, Ma - ri - a.

*mf*



en een zoon ba - ren. Vrees niet, Ma - ri - a, vrees niet, Ma - ri - a.

*mf*



Vrees niet, Ma - ri - a, vrees niet, Ma - ri - a.

*mf*



Vrees niet, Ma - ri - a, vrees niet, Ma - ri - a.

*f*



Die zul je de naam Je - zus ge - ven. Vrees niet, Ma - ri - a, vrees niet.

*f*



Die zul je de naam Je - zus ge - ven. Vrees niet, Ma - ri - a, vrees niet.

*f*



Vrees niet, Ma - ri - a, vrees niet.

*f*



Vrees niet, Ma - ri - a, vrees niet.